



SALVATORIAANSE HULPACTIE

57ste jaargang, nr. 4

4de kwartaal: oktober - december 2020

Tussenpersonen financiële kinderadoptie in strijd tegen corona!

Lieve Schreurs, de verantwoordelijke van onze financiële kinderadoptie, kreeg de laatste maanden vele brieven van de tussenpersonen waarin zij hun bekommernis uitdrukken in hun strijd tegen het coronavirus. Ze schrijven erin hoe moeilijk het is om hun weeshuis, internaat of opvanghuis voor straatkinderen te runnen. Inderdaad, het coronavirus en de vele maatregelen die wij hier bij ons moeten naleven, doen ons misschien vergeten dat er in het Zuiden vele mensen en kinderen zijn die nog in grotere moeilijkheden verkeren. Om op de hoogte te zijn van hun situatie, laten wij hier enkele tussenpersonen van onze financiële kinderadoptie zelf aan het woord.

Fr. Theo Adams uit Brazilië schreef ons dat er in Brazilië al meer dan 300.000 covidpatiënten en 150.000 zieken die reeds overleden zijn. Noodgedwongen heeft hij de school, kerk en kindercrèches moeten sluiten en vreest hij dat het erg moeilijk zal worden om weer terug op gang te komen. Het coronavirus is in de favellas binnengedrongen, waar veel mensen in kleine huisjes en smalle straatjes dicht op elkaar wonen. In de grootsteden zijn de ziekenhuizen overvol en moeten mensen lang wachten vooraleer ze behandeld kunnen worden, met alle gevolgen van dien.

Toch bleef Fr. Adams niet bij de pakken zitten en organiseerde hij een grote inzamelactie voor voedselpakketten, die verdeeld werden onder de meest hopeloze gevallen. Zijn medebroeder Fr. Domingos startte met een organisatie om de drie kindertehuizen toch te kunnen runnen. Hij rekent daarvoor op de steun uit België en Nederland.

Verder schrijft Fr. Adams nog over de zeer kwetsbare groep van de Indianen in het Amazonegebied. Houtkappers en goudzoekers hebben daar het coronavirus binnengebracht.

Mechi, de contactpersoon van de vrienden van de school Pa'i Puku in Paraguay,



vertelt ons dat alle scholen gesloten zijn en het sociaal en economisch leven is stilgelegd. De regering heeft een streng uitgaansverbod opgelegd en militairen controleren in de straten. De grote vrees van de regering was immers dat de gezondheidszorg met haar beperkte middelen een grote uitbraak van het coronavirus niet zou aankunnen. Want voor de 7 miljoen mensen zijn er maar 700 bedden voor intensieve verzorging beschikbaar. De impact van de lockdown heeft zware gevolgen voor de mensen van

Paraguay. De meeste mensen leven vooral van de zogenaamde informele arbeid en de gezinnen moeten dus overleven van wat ze die dag hebben kunnen verkopen op de markt. Geen dagelijks inkomen betekent meteen geen eten! Vandaar dat de kerk en buurtcomités aan voedselbedeling doen. Alhoewel de school gesloten is, hebben de vrienden van Pa'i Puku de leerkrachten aangespoord om toch in de groentetuin en ateliers van de school te komen werken. In de afdeling snit en naad maakten ze mondkapjes om die te verkopen. Op die manier was er een minimum aan inkomen voor de school en leerkrachten. De opvoeders van het internaat werden jammer genoeg ontslagen omdat alle kinderen naar huis waren gestuurd.



Tijdens de lockdown heeft de school geprobeerd om afstandsonderwijs aan te bieden via computer en smartphone. Jammer genoeg was dit geen succes! Vele families hebben namelijk geen smartphone of computer en zeker geen internetverbinding. Daarom werd er gewerkt met werkschriften die over en weer gingen tussen de kinderen van de school.

Ondertussen vierde Pa'i Puku haar 55^e verjaardag: een viering die alleen maar in zeer beperkte en intieme kring kon doorgaan. In september is de school dan toch weer opgestart en heeft ze sanitaire voorzieningen getroffen voor handen wassen en ontsmetten. Maar om het schooljaar veilig te laten verlopen hoopt de school Pa'i Puku op steun van onze trouwe donateurs.

De zusters Ursulinen, werkzaam in India schrijven dat vooral de steden zwaar getroffen zijn door het coronavirus. De inlandse dorpen bewaken nu zelf hun dorpen en laten

niemand van buiten toe. Sinds de regering de lockdown heeft afgekondigd hebben de zusters hun scholen en internaten moeten sluiten. De kinderen moesten terug naar hun families, wat in vele gezinnen huishoudelijk geweld veroorzaakte. De zusters maakten zich hierover grote zorgen, maar omwille van de strikte maatregelen, opgelegd door de regering, mochten ze de kinderen en hun families niet bezoeken. Toch probeerden ze zo goed als mogelijk de leerlingen aan te sporen tot zelfstudie, maar vele ouders die zelf analfabeet zijn, konden hun kinderen hier niet bij helpen.



Een bijzondere bezorgdheid was het verdelen van voedsel en andere noodzakelijke dingen voor de meest behoeftige kinderen en hun families. In de meeste dorpen kregen ze echter geen toelating om de arme bevolking te bezoeken. In de weinige dorpen waar ze dan wel toelating kregen, konden zij, dankzij de hulp van enkele organisaties, voedsel en levensnoodzakelijke middelen afleveren.

De zusters eindigden hun brief door te zeggen dat er een grote ongerustheid en onzekerheid heerst bij de mensen: zeker nu er al duizenden mensen gestorven zijn ten gevolge van het coronavirus. Uitzicht op beterschap is er nog altijd niet en zij hopen op onze steun om toch maar de arme en zwaar lijdende bevolking te kunnen helpen.



De zusters van Saint Vincent de Paul in Rwanda delen ons mee dat de situatie ten gevolge van covid-19 heel ernstig is. Er zijn veel zwaar zieke mensen, maar gelukkig zijn er ook al velen die herstellen. Ook in Rwanda heeft de regering strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar, zeggen de zusters, door de lockdown zijn ook wij afgesloten van de arme bevolking, waarvan velen van honger dreigen om te komen. De mensen mogen niet naar buiten om voor hun dagelijkse kost te zorgen. Het grootste gedeelte van de bevolking leeft immers van kleine werkjes die ze links of rechts kunnen opknappen. Andere zwaar getroffen mensen riskeren het toch om uit grote noodzaak naar buiten te gaan en bij de zusters aan te kloppen voor hulp. Met pijn in het hart proberen de zusters zo goed als mogelijk deze mensen op te vangen, van wie

hun gezicht gemarkeerd is met grote angst en twijfel. Ondanks de economische crisis die het coronavirus met zich meebrengt, proberen de zusters met de kleine middelen die zij nog hebben de families te helpen. Het is zeker niet gemakkelijk, maar zij hopen op jullie steun en in hun gebed vragen zij God om al deze zwaar beproefde mensen nabij te zijn.

Graag willen wij als Salvatoriaanse Hulpactie op het einde van dit jaar een oproep doen aan onze weldoeners om extra steun te geven aan onze tussenpersonen van de financiële kinderadoptie, zodat zij verder kunnen zorgen voor hun adoptiekinderen en de arme bevolking in het land waar ze werkzaam zijn. Uw bijdrage mag gestort worden met vermelding: Financiële Adoptie. Van harte dank vanwege onze tussenpersonen, de adoptiekinderen en de Salvatoriaanse Hulpactie.

Pensioen Herman Bernaerts en Ivo Jaeken

De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp wil Herman en Ivo van harte bedanken voor hun jarenlange inzet. Herman was als chauffeur 27 jaar op weg in onze provincie Limburg en omstreken om de gekende groene kledingcontainers te ledigen. Ivo werkte 33 jaar als garagist en zorgde ervoor dat ons wagenpark altijd perfect in orde was. Door zijn technische vaardigheden fabriceerde hij onze eerste kledingcontainers en was in de drukke periode ook onderweg om de kleding in te zamelen.

Ivo en Herman, de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp en jullie werkmakers wensen jullie beiden een welverdiend pensioen toe, waarvan jullie nog vele jaren mogen genieten!



Kerstwens

Onze trouwe weldoeners, vrienden, sympathisanten en medewerkers wensen wij op het einde van dit jaar een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 2021. In het voorbije jaar hebben vele mensen geleden omwille van het coronavirus. Als Salvatoriaanse Hulpactie zijn wij zeer blij te mogen vaststellen dat vele donateurs ons in deze moeilijke periode trouw gebleven zijn en hun steun aan de arme bevolking hebben voortgezet. Samen met jullie hopen en bidden wij dat het nieuwe jaar hoopvol mag beginnen waarin iedereen zorgeloos mag genieten van een goede gezondheid zodat families, verenigingen en vrienden vreedevol mogen samenkomen.

Vanwege bestuur, directie en personeel van de Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp.



Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen.
Hartelijk dank bij voorbaat.



Er zijn mensen die graag **een persoonlijke tint** willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via **onze actie kindradoptie**. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. **Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling.** Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de verantwoordelijke persoon, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn/haar familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshulp (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaar in uw testament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: **"Aan de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Kerkstraat 11, 6021 CH Budel, vermaak ik de som van € ...".**

Colofon

Redactie: P. Gerry Gregoor

Lay out: Manuella Drieskens

Foto's: Pa'i Puku, Zrs Ursulinen, SOH

Drukkerij: Burocad nv, Peer (BE)

Verantwoordelijke uitgever:

Salvatoriaanse Hulpactie
Kerkstraat 11
6021 CH Budel
of Postbus 2208
6020 AE Budel

Stichtingsnummer: KvK 41089016

E-mail: info@salvatorhulp.org

Website: www.salvatorhulp.org

Telefoon: 0495 494940

ING: NL61 INGB 0000 100481

Rabobank: NL25 RABO 0109 5803 11

